



Zoveel soorten van verdriet  
ik noem ze niet.  
Maar één  
het afstand doen  
en scheiden.  
En niet het snijden  
doet zo'n pijn  
maar  
het afgesneden zijn.



**Paula Vanhaverbeke**

°1937 - †2021



Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

# Paula Vanhaverbeke

weduwe van de heer Michel Verfaillie (†2016)

geboren te Gambais dep. Seine-Oise op 19 maart 1937 en  
onverwacht thuis overleden te Ieper op 17 februari 2021.

Wegens de maatregelen nemen  
we afscheid in intieme kring.

Voor een stil moment bij Paula bent u welkom  
in het funerarium van Uitvaartzorg Leo,  
donderdag en vrijdag van 15u-18u, zaterdag van 14u-16u.

## Mama en oma van

Stefaan Verfaillie - Ina Vanbecelaere

Brett

Ryan

Cindy Verfaillie - Diëgo Boury

Ruben

Niels

## Zij leeft verder in de herinnering van:

Haar broers, zus, schoonbroer, schoonzussen,  
neven en kleinneven

## Verwant aan de families

Vanhaverbeke - Verhiest

Verfaillie - Hantson

---

*We danken iedereen die Paula met de beste zorgen hebben omringd.*