

Één keer

Wat zeg je bij een afscheid
als je elkaar nooit meer gaat zien?
Ik hou van je? Het beste?
Ik heb je lief? Of heel misschien
staan de woorden die je zoekt
nog niet in de Van Dale.
Misschien is wat je wil zeggen
niet in woorden te vertalen.
Rust zacht? Je was de beste?
Ik ga je missen, elke dag?
Of zeggen mijn tranen genoeg
wanneer ik nog één keer naar je lach.



Stil

Ze mocht gaan
Het is goed
Ze mag rusten
Maar voor ons
Een gemis
Nu alles
Stil
Geworden is

Liefdevol aandenken aan

Veerle Vanhee

Weduwe van Michel Vanstechelman (†2007)

Geboren te Ieper op 22 april 1944 en
er heengegaan in het JYZ op 22 juli 2021.

We nemen afscheid van mama in intieme kring op woensdag 28 juli 2021 om 11 uur.

U kan de uitvaartdienst volgen via livestream op de rouwpagina van Veerle op www.uitvaartzorg-leo.be

Een stil moment bij Veerle is mogelijk van vrijdag tot dinsdag.
Op weekdagen van 15 tot 18 uur, op zaterdag van 14 tot 16 uur.

Mama en oma van

Kris en Elsje Charles - Vanstechelman
Cedric en Marcela
Marie en Laurent

Steve en Heidi Melsens - Vanstechelman
Margot
Kato en Thibaut

De families

Vanhee - Guillemont en Vanstechelman - Vinckier

Speciale dank aan

allen die mama met de beste zorg hebben omringd

Rouwbetuiging

Familie Vanhee
P/a Uitvaartzorg Leo, Dikkebusseweg 37 - 8900 Ieper