



'n Beetje

Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe 'n beetje.  
En alle beetjes die je stierf,  
't is vreemd maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe.  
Maar op 'n keer dan ben je aan,  
je laatste beetje toe.

*Toon Hermans*



**ANDREA TANCRÉ**

1929 - 2021

Liefdevol aandenken aan

# ANDREA TANCRÉ

Weduwe van Marcel Six (†2016)

Geboren te Kemmel op 21 februari 1929 en overleden te Vlamertinge op 6 augustus 2021.

Het afscheid zal volgens de richtlijnen van de overheid plaatsvinden in de Sint-Laurentiuskerk te Kemmel op donderdag 12 augustus 2021 om 10 uur.

Na het afscheid begeleiden we Andrea naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats te Kemmel.

Een stil moment bij Andrea is mogelijk in het funerarium van Uitvaartzorg Leo. Dit kan van maandag tot en met woensdag, telkens van 15 tot 18 uur.

Guido Allossery - Viviane Charlet, kinderen en kleinkind

† Marcel Tancre - Madeleine Vandromme - † Colson en familie

† Camille Tancre - † Alice Leniere en familie

† Jerome Tancre - † Martha Lagache en familie

† André Tancre - † Jeanne Rassalle en familie

Yves Allossery - Alice Tancre en familie

† Hector Tancre

De families Tancre - Vanhove en Six - Vanhulle

Oprechte dank aan de huisarts Geert Dekorte, het personeel van WZC Wintershove en allen die Andrea met de beste zorg omringd hebben.

Kasteelweg 39, 8908 Vlamertinge